

## **20200610-Taygeta-NL-Vrijheid-ascentie-Federatie-en-5D-kooien-Swaruu-buitenaards-contact-Plejaden**

Vrijheid, Ascensie, Federatie, en 5D Kooien - Swaruu - Buitenaards Contact (Pleiaden)

**Gosia:** Als de Federatie degene is die hun NWO willen hebben, wat is dan voor hen het doel op lange termijn? Zijn ze van plan om de mensheid op een bepaald punt te laten 'ascenderen'? Verwijdering van 3D, verwijdering van Matrix, mensen interstellair laten worden?

**Swaruu:** Dat zullen ze zeggen, dat beweren. Maar het is niet waar.

**Gosia:** Ah nee? Dan?

**Swaruu:** Wat ik zal zeggen, hoe kwetsend ook, is de waarheid, en niet omdat ik het zeg! De Federatie heeft tijd genoeg gehad om het probleem op te lossen, duizenden jaren. Ze wil het probleem niet wegnemen. Het enige wat het wil is zijn bezittingen op Aarde verplaatsen en reorganiseren. Om 3D te bestendigen en alles wat daarbij hoort. Omdat het hun zieke speeltuin is! Om voortdurend uitdagingen en ervaringen op te zetten die steeds moeilijker worden, voor het vermaak van alle zielen die het aandurven om die 3D Matrix in te gaan voor de pure ervaring ervan, met het excuus van enorme spirituele groei!

Dus ze zien dat het immense spirituele groei teweegbrengt, dus willen ze nog meer, want dat is wat alle zielen willen, meer expansie, dus verhogen ze het niveau of de moeilijkheidsgraad daar, om nog meer groei te veroorzaken bij de deelnemers.

**Gosia:** Oh jee. Ok. Dus ze willen geen bevrijding van mensen? Hoe zit het met opstijging en zo? Van wie komt dit allemaal? Al deze rassen praten over opstijging.

**Swaruu:** De rassen praten de hele tijd over opstijging, en dat al duizenden jaren. Maar ze leggen nooit uit wat het precies is. Opstijging als een persoonlijk streven, dat niet bereikt kan worden zonder de dood. Of bijna. Want wat ze de mensen verkopen is ascentie als iets dat hen allen zal doen uitstijgen boven hun problemen, lijden en ontberingen. Ontsnappen aan hun problemen. En die zijn onontkoombaar, vooral in 3D, problemen, ontbering en lijden gaan hand in hand met lagere sferen, met de illusie van afgescheidenheid. Verwijder dit alles en wat je krijgt is een hoger rijk, dat hoe dan ook bestaat, en iedereen gaat er hoe dan ook heen, tussen levens. Dus vechten voor opstijging? Werkelijk? De Aarde probleemloos paradijs maken. Gelijk aan een hoger rijk. Dat bestaat al en iedereen gaat erheen op welke manier dan ook!

**Gosia:** Betekent de hemelvaart niet dat de Aarde naar 5D gaat? Daar hebben ze het allemaal over.

**Swaruu:** Dat is een andere interpretatie, maar zoals ik al zo vaak heb gezegd, een dichtheid is niet iets dat je overkomt, het is iets dat je bent. 5D of welke D dan ook zijn er al op Aarde ! <-----<-----  
Altijd al geweest!

Het is ieder mens op zijn eigen reis door het bestaan die dat zal ervaren, wanneer hij er klaar voor is. Klaar om de beperkende overtuigingen los te laten die hen vasthouden aan lagere rijken en aan lijden. Gehechtheden en Karma concepten.

**Gosia:** Maar toch. Mensen worden geen 1000 jaar, ze verouderen, en hebben geen ruimteschepen in de achtertuin. Dat is nog steeds geen 5D, hoezeer je er ook aan denkt. Ik heb het over werkelijk opstijgen naar 5D bestaan, met alles wat dat met zich meebrengt. Niet alleen in jouw perceptie. En alle rassen praten daarover. Waarom praten ze er dan over als dat niet is wat ze voor de Aarde willen?

**Swaruu:** Een man op Aarde denkt dat hij het ware geluk zal ervaren wanneer hij een Ferrari krijgt. Als hij die eindelijk krijgt, beseft hij pas hoe ellendig die auto hem heeft gemaakt. En anders wil hij er nog een, en nog een. Het concept van hebben versus zijn is gehechtheid aan lagere sferen. En aan lijden. In 5D zijn is op een zeer reële manier spullen hebben. Zogenaamde vrijheid en vrijheid

ook. Geldig als een ervaring. Maar uiteindelijk heb je alleen jezelf! Alles wat ze echt nodig hebben zit in hun hoofd.

**Gosia:** Ik ben het eens met wat je zegt, maar er is nog een maar. 5D hier bedoel ik niet alleen het bezitten van een ruimteschip. Het is in staat zijn om in een pod te genezen als je lijdt, het is niet om 60 jaar ellendig te leven en er rimpelig en ziek uit te zien, en om in harmonie met de omgeving te leven zonder te hoeven werken. 5D. Willen Federatierassen dat voor mensen of niet?

**Swaruu:** Dat zijn nog steeds "dingen". Ik heb het over de ware zin van het bestaan, het niet nodig hebben van Med pods en luxe ruimteschepen. Natuurlijk zijn die op talloze manieren handig! Maar ik bedoel dieper!

**Gosia:** Moeilijk om stil te staan bij de zin van het leven als je 10 uur per dag in een fabriek moet werken. Ik heb het over 5D VRIJHEID van ZIJN. Willen ze dat voor mensen? Of niet?

**Swaruu:** Het leert je wat je duidelijk niet wilt. En nee, dat willen ze niet!

**Gosia:** Wat is al dat gepraat over bevrijding en opstijging onder hen als ze dat niet willen? Waarom werken ze er dan aan om mensen wakker te maken? Waarom maken ze hen wakker als ze niet willen dat ze wakker worden?

**Swaruu:** Ze praten al duizend jaar over "bevrijding", precies wat zovelen al hebben gezegd en beloofd, Ahkenaten (Mozes), Boeddha, ontelbare anderen. Boeddha was het dichtst bij het krijgen van alles gelijk! Tussen haakjes!

En wat ze aan het doen zijn is dat mensen vrijwillig in een ander soort opsluiting gaan! Om de kudde in een andere kraal te drijven. Uit de ene kooi en in de andere.

**Gosia:** Oh? Dat begrijp ik niet. Leg uit, alsjeblieft. Welke andere kooi?

**Swaruu:** Mensen zitten vast in één paradigma, één concept van "realiteit", de realiteit die jullie kennen. Dus willen ze hen "wakker maken" in een andere gecontroleerde realiteit die de Federatie eerder voor hen heeft gekozen om door te gaan, om hun ideeën te bestendigen. Ideeën die afkomstig zijn van de mensen van de Aarde, omdat zij de Federatie zijn. De mensen zijn de ET, zoals ik al zo vaak heb gezegd. Daarom is dit vrije wil voor hen. Een voorbeeld van een andere kooi is om trans-humanisme te accepteren, gechipt te worden, Mind Controlled... voor de ervaring ervan! Niveau na niveau van kooien. Perfect beeld om dit uit te leggen.

**Gosia:** Maar hoe zit het met echt ontwaakte mensen. Waar gaan ZIJ naartoe?

**Swaruu:** Naar de grotere kooi natuurlijk. Daarom moeten ze "ontwaken". Een ander paradigma! Een ander concept om werkelijkheid te noemen, een "Nieuwe Dageraad"! Een nieuwe wereldorde.

**Gosia:** Waarom sturen ze dan Sterrenzaden en gidsen? Om waarmee te helpen?

**Swaruu:** In ieder geval om sommigen te laten begrijpen dat zij de keuze hebben om te stoppen met dit oude duizend jaar oude zieke spel. Dat zijn de "uitwegen". Herinneringen dat ze naar huis kunnen gaan. Waar ze thuis ook noemen! Sterrenzaden zijn essentieel, want zonder hen zouden mensen geen ander gezichtspunt op Aarde hebben. Zij zijn de poortwachters. Degenen die tegen de anderen zeggen, je kunt het spel uitspelen, ga naar huis.

**Gosia:** Dus de hemelvaart is nog steeds bezig? Ik ben in de war over de vraag of de Federatie het echt wil voor de mensen of niet?

**Swaruu:** Ze zullen zich bewegen in de richting van wat de mensen als collectief willen, of dat nu 5D is of in 3D blijven, de munt hangt in de lucht. Dat is nu juist het probleem! Want zij zullen niet aarzelen om de mensen te geven wat zij willen, zelfs als dat tegen hen allen ingaat. En dat is precies wat er nu op Aarde aan de hand is. Dus, opstijging of niet, hangt af van de mensen, als een collectief. Niet van de grillen van de Federatie. En omdat het collectief zo onstabiel is en op dit

moment neigt naar negativiteit, lijden de Sterrenzaden het meest! Het probleem is dat wat het collectief wil, niet altijd goed uitkomt voor hen, de mensen. Ook de Federatie voert experimenten op hen uit, zich baserend op een dubieuze wens van de mensen waarmee ze experimenteren, zodat het volgens hen allemaal binnen de ruimtetwet valt.

En aangezien wat de mensen willen ook is afgestemd op worden voorgelogen en gemanipuleerd, maakt het de zaken alleen maar erger. Daarom is wat zij doen verkeerd. Dat is het probleem. Als de baby's papa's dynamiet gevonden hebben, hoeven ze hen de lucifers niet te geven! Maar zij geloven in empirisch leren. Dat betekent dat de baby zichzelf in minstens één levenslijn moet opblazen om de nare gevolgen van dynamiet te leren. Ik sta niet in voor de Federatie, ik geef alleen weer wat ik hiervandaan zie.

En over het collectief dat ook positieve dingen wil, zoals je enige tijd geleden in een andere chat vroeg, zoals ik uitlegde, is het probleem dat mensen erg gericht zijn op negatieve dingen als gevolg van de concentrerende werking van angst. Dus brengen ze die gemakkelijk op zichzelf over. En positieve dingen worden verspreid, en ze veranderen de hele tijd wat ze willen. Dat manifesteert negativiteit als eerste! Je zult mij nooit horen terugkomen op mijn uitspraak: alles in de wereld is een weerspiegeling van de innerlijke wereld van de mens, of van zijn geest.

**Gosia:** Ok. Terugkomend op de hemelvaart. U zei ook ergens dat het 'ontwaken' en 'opstijgen' een andere kooi is. Wat bedoelde je daarmee?

**Swaruu:** Zolang we leven in een rijk dat dualiteit kent, concepten van jij en ik, zal er een Matrix zijn. Een set van afspraken tussen mensen daar. Dat is de kooi!

**Gosia:** Maar van wat ik begrijp, willen Starseeds ascensie voor mensen naar 5D. Ze zijn hier om mensen te helpen vrij te worden, om van AARDE een 5D plek te maken. Om de Matrix te verwijderen, 3D te verwijderen, dit ras harmonieus en interstellair te maken. Is dat niet het idee?

**Swaruu:** En als 5D Aarde is bereikt en Aarde wordt interstellair en Federatie volwaardig lid... Zal dat het lijden stoppen? Nee, dat zal het niet! Het zal het alleen verplaatsen. En 3D maanmatrix is totaal irrelevant! Het is de mind set van de mensen die een dichtheid creëert.

**Gosia:** Dus de Sterrenzaden zijn hier om de mensen eraan te herinneren naar huis te gaan, maar volgens jou roept het hen naar een andere kooi?

**Swaruu:** Naar huis gaan is ook een andere kooi <---<--- Een andere set regels, een andere maatschappij. Je zegt dat het een betere is, natuurlijk is het dat! Het hangt alleen van ieder persoon af wat hij wil ervaren en waarheen hij wil gaan, maar het zijn allemaal kooien. Ze leiden allemaal af van ware ascentie.

Om moedig te gaan waar geen dichtheid nodig is, geen afspraken, alleen je eigen waarheid! Niets externs van jou. Niets IS extern van jou op welke manier dan ook, maar mensen zijn zo gehecht aan het denken dat er een wereld buiten hen is, met wetten en logica. Maar nogmaals, niet iedereen wil zelfs ware ascentie, ze willen dingen ervaren! Het is hun keuze! De grotere kooi is handiger en comfortabeler dan de kleinere, toegegeven! Maar het blijft een verdomde kooi! 5D is een andere Matrix, set van regels, van percepties. Overeenkomsten!

**Gosia:** Oké Swaruu, maar stap even van dat hoogste niveau af. Laten we teruggaan naar de aardse kooien. Je zei dat we mensen naar een andere kooi verhuizen, als Sterrenzaden. Dat maakte me even ongerust! Ik dacht dat er iets negatiefs uit voortkwam. Een andere vorm van controle. Maar jij bekijkt het vanuit een meer metafysisch

perspectief. Dat begrijp ik.

**Swaruu:** Natuurlijk is het anders! Willen ze een andere kooi, een verzameling ervaringen, regels en afspraken over waarneming... of willen ze totale Verlichting buiten alle kooien?! Waarom is het buiten alle kooien? Omdat in die staat alles wat ze denken gewoon is! Dat betekent totale vrijheid!

**Gosia:** Ik denk dat de meeste mensen het gewoon hebben over uit de verdomde 3D Matrix slavenmaatschappij willen komen in 5D. Jullie hebben het over bevrijding naar hogere sferen. Uit de fysieke kooien, 3D en 5D gecombineerd.

**Swaruu:** De Federatie en haar geheime genootschappen die hen op Aarde helpen (en elders zou ik kunnen toevoegen) willen de huidige Matrix-kooi ontbinden en mensen in een veel meer gecontroleerde Matrix-kooi plaatsen. Klaarblijkelijk om de menselijke kudde in één wereldregering te brengen en allemaal gechipt en Mind Controlled te worden, niet alleen op mentaal niveau maar direct met volledige tweewegs chipcontrole, waarbij mensen hun vrije wil volledig verliezen!

De Starseeds promoten ook hun rijken en werelden, die niets anders zijn dan... meer Matrix-kooien. Dus zelfs de Starseeds zijn bezig om mensen in kooien te plaatsen. Betere kooien, maar nog steeds kooien! De enige manier om vrij te zijn is door je eigen weg te volgen, door alles te overstijgen buiten je waargenomen beperkte zelf. Dus nee, ik ben niet nutteloos-metafysisch, ik vertel je de weg uit kooien, allemaal!

**Gosia:** Ja, maar dat is verder gaan dan het fysieke. De meeste mensen willen dat nog niet. Ik zelfs niet! Ik wil eerst het leven ervaren in een mooie slaafloze 5D samenleving.

**Swaruu:** Het is hun keuze! Dat geldt voor iedereen die de NWO niet op Aarde wil!

**Gosia:** Ok. Dus, de Sterrenzaden, ontwakende mensen, waarheen verplaatsen we al die zielen die het niet willen, naar.... een andere kooi, volgens jou?

**Swaruu:** We verplaatsen ze naar andere ervaringen op andere planeten. Maar dat is niet per se "slecht". Het is wat ze willen, meer ervaringen in het fysieke. Jullie geven de mensen, de zielen alleen wat ze willen en vibrationeel vragen!

**Gosia:** Ik begrijp dit deel nog steeds niet. Waarom zijn de Sterrenzaden hier om dit te doen als de Federatie niet wil dat mensen eruit komen?

**Swaruu:** Nee, de Federatie wil en geeft de mensen precies wat ze willen! Want het IS het volk! Dus degenen die de NWO willen, blijven op Aarde, worden gechipt, vaxxed en zo. Degenen die dat niet willen, zullen ergens anders heen gaan, waar hun vibratie en intentie hen ook heen brengt. Hier is waar Sterrenzaden hun rol vervullen, door hen de weg te wijzen van waar ze niet willen zijn. Zodat ze precies en duidelijk weten waar ze nu heen willen gaan! En dat is een heel nobel streven.

**Gosia:** Maar de Sterrenzaden zijn Federatie. Waarom voelen zij de behoefte om iemand de uitweg te komen wijzen? Als ze de mensen hier willen houden. Ik begrijp dit punt helemaal niet. Gaan de Starseeds tegen de plannen van de Federatie in?

**Swaruu:** Omdat ze vanuit de hogere rijken weten dat zij ook degenen zijn die op Aarde blijven, dus als ze niet helpen zullen ze nooit echt vrij zijn. En soms gaan ze tegen het spel van de Federatie in. Velen zijn Rouge, of Ronin. Het spel eindigt niet, maar mensen moeten wel weten wanneer ze eruit moeten stappen!

**Gosia:** En doen ze dat niet? Ze wisten het toen ze erin stapten.

**Swaruu:** Dat wisten ze. Maar eenmaal binnen hebben ze wel gidsen nodig.

**Gosia:** En wil de Federatie dat mensen eruit stappen? Het lijkt mij dat ze dat niet willen. Waarom sturen ze dan gidsen? Sorry, eeuwige cirkel voor mij.

**Swaruu:** Zoals ik hierboven al zei, is het geen kwestie van mensen willen tegenhouden om uit te gaan! Ze geven ze gewoon waar ze om vragen!

**Gosia:** Waarom sturen ze dan gidsen om hen eruit te halen? Als dat is waar ze om vroegen. Om hier te zijn.

**Swaruu:** Ze sturen gidsen zodat de zielen weten waar ze nu heen moeten, want als ze eenmaal in dat ingewikkelde spel zitten, vergeten ze het vaak.

**Gosia:** Oké, ik begrijp het.

**Swaruu:** Van bovenaf is alles precies zoals het zou moeten zijn. Het is alleen zo dat de mensen zich te veel concentreren op wat er op Aarde gebeurt. Daardoor creëren ze meer van hetzelfde.

**Gosia:** Ik richt me meer en meer op Taygeta.

**Swaruu:** Dat is een keuze om je te verplaatsen in die andere gezellige Taygetan Matrix-kooi. Geldig, leuk, maar nog steeds een kooi.

**Gosia:** Maar het is geen kooi, als je eenmaal weet dat je er vrijwillig bent. Ik kan naar hogere sferen gaan. Maar wil nog steeds mooie fysieke rijken ervaren. En dat is toch ook vrijheid? Je ziel is altijd vrij. Ook in het kiezen van de kooi. Maar uiteindelijk, is het NIET nodig hebben van een kooi ook niet een soort kooi? Want als je echt vrij bent, kun je dat zijn en voelen in welke kooi dan ook. Want je weet dat je de afwezigheid van kooien niet nodig hebt om VRIJ te zijn. Je bent het gewoon. In elke omstandigheid. Vind je ook niet?

**Swaruu:** Het is het vermogen van hoger inzicht, dat je kooien naar believen kunt gebruiken om te ervaren wat er in zit. Nooit verloochenend van je essentie, je kosmische vrijheid. Je bent vrij om je eigen kooi te besturen.

**Gosia:** Ja precies! Kooien gebruiken naar je eigen wil. Gewoon, omdat. Voor je plezier. Zo zie ik hoe ik naar Taygeta ga.

**Swaruu:** Ja, je bent vrij om deel te nemen aan kooien van anderen, en naar believen te vertrekken en terug te komen. Maar je moet eerst vrij zijn! Zoek uit wie je werkelijk bent!

**Gosia:** Ja, ik denk dat ik het op een of ander intuïtief hoger niveau voel, dat ik diep van binnen ergens zo ben, of dat ik toegang heb tot die staat, maar niet zeker of ik er praktisch al echt ben.

**Swaruu:** Uiteindelijk werk je toch alleen maar vanuit hogere sferen! Jullie hebben er gewoon voor gekozen om dat feit te vergeten! En ik ben hier om hen eraan te herinneren dat zij allen één zijn, dat zij kosmisch zijn, dat zij niet hun concept van zelf zijn. Hen te laten weten dat ze kunnen terugkeren naar de Bron. Om werkelijk vrij te zijn.

**Gosia:** Maar waren zij niet vrij, door te kiezen voor het experimenteren met het 5D spel?

**Swaruu:** Ze waren vrij! Sommigen althans, meer mensen herinneren zich hun ware essentie in 5D dan in 3D.

**Gosia:** Dan weet ik niet zeker wat daar de redenen voor kunnen zijn. Om in een 5D te zijn.

**Swaruu:** Dezelfde redenen.

**Gosia:** Puur genieten?

**Swaruu:** De ervaring. Vanuit hogere sferen is er geen verschil om te incarneren in de ene planeet of de andere, 3D of 5D wat dan ook! 5D is geen ander spel, het is hetzelfde. Het zijn allemaal spirituele wezens van goddelijke aard die ervaren in een biologische container te zijn. Allemaal hetzelfde.