

20200818-Taygeta-NL-Buitenaardse-rassen-Urmahs-katachtige-ras

Buitenaardse Rassen: Urmahs -Feline Race (Swaruu - Buitenaardse Pleiadische communicatie)

Swaruu:

Urmah:

Een katachtige dominante soort, één van de vele, ontelbare katachtige soorten. Net zoals de dominante Alpha Dracos het dominante Reptiel of reptielachtige ras is, is de Urmah het dominante katachtige ras. Plaats van herkomst: De ster VEGA, planeten Lyra en Avalon. Maar net als de Alpha Dracos hebben ze kolonies over de hele melkweg, vooral in dit kwadrant. Merk op dat zij van dezelfde planeten komen als de Lyrianen. Ze leefden samen en werkten samen. Ze zijn vriendelijk voor elkaar. Vreedzame symbiose, met een grote kolonie op Sirius. Ze hebben kolonies op duizenden planeten, maar de kolonie op Sirius is bijzonder groot, tweede na Vega.

Alpha roofdieren. Vroeger waren ze zeer invasief, tegenwoordig zijn ze vredelievend en spiritueel. Ze zijn lid van de Federatie van Verenigde Planeten. Zeer gemilitariseerd en overdreven in alles. Hyperbolische katten, alles is goud, alles is prachtig, alles is overdreven versierd als de muziek van Richard Wagner zelf. Alles metaal, trompetten, alles met hen is episch! Het zijn leeuwen of tijgers op twee voeten. Dezelfde exacte grootte. Korte poten, lange ruggengraat, staarten met soms een haarbal aan het eind. Ze kleden zich op vele manieren en hebben een affiniteit voor mode. Alles ultra-versierd. De mannetjes gebruiken hightech harnessen, maar ook ceremonieel, zoals de Romeinen. Alles goud met lange rode capes.

De taal is voornamelijk telepathisch, maar ze praten ook al spreken ze niet goed. Ze spinnen veel. Ze zijn zeer liefdevol met andere soorten en laten zich omhelzen. Ze zijn carnivoor, maar maken synthetisch vlees. Ze jagen niet meer, net als de Alpha Dracos met wie ze goed kunnen communiceren. Enorme huizen, zeer gestileerd als die van de Romeinen als referentie. Alles is kat voor hen, standbeelden, sfinxen, schilderijen, gesneden in hout en metalen. Veel binnenzuilen in enorme zalen met fakkels aan de muren.

Politiek systeem: Patriarchaal/Matriarchaal Holografisch. Andromedaans model, zoals wij. Ambachtelijke vorm: Moeilijk uit te leggen. Het is als een lange en stevige U. Hoog gepolijst, metaalachtig. Weinig uitgangen, alleen aan de achterkant voor de motoren. Totale warpcapaciteit. Zeer interstellair. Ze hebben grote hoeveelheden Starseeds op Aarde. Op zich zijn de kleine en grote katten en de gedomesticeerde hun Starseeds. Of zo vertellen ze ons. Ze zijn zeer verenigd en helpen/respecteren andere katachtige rassen. Ze zijn vooruitstrevend met een hoge spiritualiteit. Extreem liefdevol en empathisch. Ondanks dit, felle krijgers. Zo fel dat zelfs de Alpha Dracos bang voor ze zijn.

Gosia: En hoe is hun spiritualiteit? Hoe verschilt die van de uwe?

Swaruu: Heel erg in overeenstemming met de onze. De relatie met hen is uitstekend. Hier vlakbij is een "kat" schip. Leider van de Aarde-expeditie, Ruhr van Avalon.

Gosia: Dus, alle rassen zien de spiritualiteit op eenzelfde manier? Hier op Aarde zijn er zoveel verschillen, er zijn alchemiescholen, meditatiescholen, metafysiescholen, devotionele manieren en ga zo maar door.

Swaruu: Ja, we zien het allemaal op een vergelijkbare manier, alleen met een "smaak" die specifiek is voor elk van ons. Op Aarde verschillen ze veel omdat ze allemaal in wezen onwaar zijn. Spiritualiteit zelf wordt uiteindelijk op dezelfde manier waargenomen en dat op zich bevestigt al dat ze op het juiste spoor zitten, ras na ras dat hetzelfde ontdekt. De Urmah hebben een concept dat verschilt van het onze, een soort godheid van hen ... "De Grote Kosmische Kat," maar op zichzelf, als je het goed bestudeert zie je dat het gewoon een versie is van de Oorspronkelijke Bron. Alleen wordt het voor hen voorgesteld als een kat.

Gosia: Wow, grote kosmische kat!

Swaruu: Het is de Bron, het Al.

Gosia: Er zijn mensen die zeggen dat de katten op Aarde zijn geïntroduceerd door de buitenaardse rassen. Is dat waar? Kan het zijn dat de Urmah dat hebben gedaan?

Swaruu: Ja, de katten zijn op Aarde geïntroduceerd, niet door de Urmah maar door Taygeta, in de tijd van het oude Egypte, vóór de klassieke één fase. Niet als geschenken ... Ze gingen op de rampen van de schepen, want al duizenden jaren zijn katten metgezellen van Taygeta. Het zou niet exclusief voor Taygeta kunnen zijn. Ze kwamen van de schepen af, van de open helling ... ze zijn zeer vruchtbaar als ze daar niet tegen opgewassen zijn. Zonder geboortebeperving zouden de katten in weinig tijd het hele schip binnenvallen. Er zijn geen betrouwbare gegevens over het bestaan van huiskatten vóór zo'n 8000 jaar geleden (op Aarde, natuurlijk).

Gosia: Wow, ok dat is super interessant. Bedankt. Waren de Urmah ook een keer op Aarde en hebben ze de culturen beïnvloed? Hadden ze kolonies?

Swaruu: Ja, nog een keer in het oude Egypte, ca. 10 000 v. Chr., 10 000 tot 8000 jaar geleden.

Gosia: Hadden ze hier kolonies? Of alleen interactie?

Swaruu: Alleen interactie, niet in kolonies, alleen multicultureel. Voor zover ik weet, hadden ze geen kolonies op Aarde, of kleine kolonies. Maar afgezien van de Aarde, ja, zijn ze overal.