

2021731-Taygeta-NL-Dit-is-voor-alle-mensen-die-daar-zeggen-dat-onze-informatie-corrump-of-negatief-is



Dit is voor al die mensen die zeggen dat onze informatie "bedorven" of negatief is. Ik schrijf dit omdat het mijn begrip te boven gaat om te begrijpen waarom. Wat is er precies verdorven aan onze informatie? Vinden mensen het niet leuk dat de Federatie de Aarde bestuurt en niet zo'n liefde- en lichtorganisatie is? Of dat papaja's de mensheid te gronde richten? Of dat de CIA de UFO-gemeenschappen infiltreert? Wat is daar precies corrupt aan?

Waarom zijn de zogenaamde ontwaakte mensen, die zogenaamd al "wakker" zijn geworden voor de wreedheden van het systeem en allerlei negativiteiten die in deze Matrix draaien, gestopt op een bepaald niveau en willen ze niet dieper graven? Het verbijstert me. Die ontwaakte mensen praten ook met hun vrienden over schaduwregering, chemtrails, satanische rituelen, voedseladditieven, leugens op TV, 5G, gevaren in vaccins. Sorry dat ik het zeg: je bent angst en negativiteit aan het verspreiden! OF BEN JE DAT? Ik ben er zeker van dat je jezelf niet negatief ziet. Je denkt dat je ze wakker maakt, niet? Nou, hier hetzelfde!

Wat we doen is de ontwaakten wakker maken. Sorry dat ik het zeg, maar er is meer Matrix in het konijnenhol, het is niet allemaal even mooi, en ik wil het allemaal opgraven, want alleen dan kan het worden aangepakt. Sommigen zullen aan de oppervlakte van het ontwaken blijven, anderen zullen verder durven kijken. Je reactie op ons ontrafelen van diepere lagen van de Matrix is dezelfde als de niet-ontwaakte mensen reageren op JULLIE onthulling van al het bovenstaande (chemtrails, additieven in voedsel, leugens op TV, 5G, gevaren in vaccins, etc).

Wat willen de mensen precies horen? Hoe liefde en licht aan het winnen is? Dat Cabal verslagen wordt en elfjes gered worden van DUMBS? Dat ze de planeet Fufu aan het bevrijden zijn in de verre uithoek van het melkwegstelsel? Niets van dat alles zou waar zijn, of relevant, dus waarom zouden we het daar nog over hebben?

Wat wel waar is, is dat de strijd nog niet voorbij is en dat we ons allemaal moeten blijven verzetten tegen de acties van de Cabal tegen ons ras, of we zullen het niet halen wanneer de Cabal ons allemaal onwetend slaat en in plaats daarvan naar regenbogen kijkt. Dat doet ze nu al, terwijl wij blij klappen omdat de "planeet Fufu wordt bevrijd." Dit is oorlog, HIER, op AARDE, en DIT IS WAAR de actie moet plaatsvinden. NU. Wacht NIET.

Yazhi is een strijder, een massa agitator, ze heeft ervaring met het verzamelen van menigten en ze te leiden naar gevechten. Maar ze doet dat niet door tijd te verspillen met koekjes uitdelen. En ik ook niet. Dus wat we doen is niet voor de zwakkeren. Blijf sterk en vecht voor de mensheid of sterf. We zijn niet je gewone New Age groep. Wij zijn rebellen. En een van de weinigen die echt geeft om het lot van dit ras. We verbergen ons niet achter façades. We verkopen geen boeken en zijn hier niet om blije fans te verzamelen. We zijn hier om te doen wat WIJ denken dat het juiste is om te doen. Uiteindelijk doen we dit voor onszelf. Of je ons nu leuk vindt of niet, we zullen het op onze manier blijven doen omdat het de enige manier is die we kennen.

